

Deze keer hebben wij lang gewerkt rond het thema ziekenhuis. Er was ook zoveel te spelen. We hadden een echte dokterhoek, een operatiekamer, een wachtkamer vol met boekjes, een apotheek om in te spelen.

Sommige kinderen vonden het best wel spannend om in de dokterhoek te spelen. Maar iedere dag durfden zochten ze meer toenadering. Vooral als je zelf dokter mag zijn en de juf een enorme spuit in haar bips kan geven.

Sint Maarten heeft maar net zijn hielen gelicht of Sinterklaas kwam al weer uit Spanje.

Al een hele week volgen wij het Sinterklaasjournaal. Tijdens het eten en drinken kijken wij in de klas hier naar.

Een spannende tijd, de kinderen zijn ook wat drukker dan anders.

Sommige pieten spelen dat stoute kinderen in de zak moeten. De zak is voor de cadeautjes en niet voor kinderen. Alle kinderen zijn lief.

Sinterklaasfeest, moet voor alle kinderen fijn zijn, betrek de sint niet bij de opvoeding.



De kinderen spelen met veel plezier in de boot, in het pietenhuis, bij de inpaktafel, in de bakkerij en bakkerswinkel. Sinds vandaag staat Americo ook in de klas.

Hij wordt vaak door de pieten en sinterklaas bereden.

Een goed recept om zelf speelklei te maken is: 3 kopjes meel, 1 kopje zout, 1 kopje water (eventueel voedingskleurstof toevoegen), 1 eetlepel olie.

Voor onze bakkerswinkel heeft Inge Dolstra heel veel cup cakejes gemaakt. Hier gaan wij mee tellen, en begrippen oefenen als meer/minder, evenveel, allemaal, veel/weinig. Ook de getalsymbolen tot 10 worden aangeboden. Groep 2 leert zelfs tot 20. Zie de foto's via onderstaande links.

<https://www.myalbum.com/album/QB5hYh5w6iPK>

<https://www.myalbum.com/album/9yXxvxt0MmfX>

Volgende week gaan wij ook met "chocoladeletters" aan de gang. Deze maken we van brooddeeg. Met de magneetletters kunnen de kinderen woordjes na leggen of stempelen of typen en printen.